

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Jouw werkelijke taak

“Ook al ben je in je leven nog zo druk bezig met van alles en nog wat te doen, toch kan je ineens de indruk krijgen dat het allemaal zinloos is. Dat komt omdat je in feite gevluucht bent van wat je werkelijke taak is.

Je werkelijke taak bestaat eruit dat je datgene in je leven betreft wat jijzelf waardevol vindt. Probeer dus de waarden te ontdekken die voor jou op dit moment van belang zijn. En dan pas kan je vooruit, want dan durf je de dingen in handen te nemen en op je eigen manier tot uitdrukking te brengen. Weet dat je dan gesteund wordt en er ook altijd een reden is om werkelijk blij te zijn. Je zal voortdurend verder kunnen.

(...)

Je mag alles beleven wat je maar wil, maar hou in het achterhoofd dat het je taak is om datgene tot uitdrukking te brengen wat er in je is. Dat mag je niet vergeten.

Het is dus de bedoeling dat je verder gaat dan alleen maar te leren en kennis op te nemen. Dat wat je hebt geleerd, moet ook tot uitdrukking gebracht worden, zodat je kan zeggen: “Dit is van mij, dit is mijn ding, dit heb ik op mijn manier geïnterpreteerd.””

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 4: ‘In een bloemenveld vooruitgaan’) © Mayil.com